

# HEMLÖS MED EGNA ORD

## POESI

### Tavla

● Grå duk  
Duktig flicka  
Gör med händer  
Mjuka  
Virvlande, lätt  
Snuddande



Dra streck, tusch  
Pennor löper,  
Rakt ritande rep,  
Snaror och  
Snorhala ändrar

Rita lina löst i  
Färgstark flasch  
Krasch  
Må bra

Skapandes vållust  
Fyller kroppen  
Nöje  
Le inombords  
Fylls av ljusstken  
Falköga och bergskristall

### Eld

● Skinnsvedda händer  
Brända av glödheta, sveda  
Tankar på

Koltecknad vittring  
Djuplodad åtrå, lust  
Hunger att verka  
För fred

Förvärva de själar  
Som redan har speglat  
Ett liv i de svartaste  
Skuggor

Som passerat den  
tröskel som banar  
vägen till mörkrets  
och den eviga vilans  
sal

De kallar var dag,  
Jag vaket betraktar  
Människans samvete  
Och kval

LOTTA

LÄS MER

[hemlos.situationsthlm.se](http://hemlos.situationsthlm.se)



## Hej assistenten – del 2

● Hej igen! Jag skrev om i nummer 144 att Stadsmissionen hade tagit över Räcksta stödboende och att jag fick lämna över min plats där till bättre behövande.

Jag lovade också i texten att jag skulle berätta vad som hänt. Så nu gör jag det, men jag ska dra det lite snabbt för nytillkomna läsare. Jag hade bott på Räcksta i mer än två år, utan ett enda klagomål. Så var jag på rättegång och fick en månads fängelse och kunde plötsligt inte bo kvar längre, sa min socialassistent.

Så jag undrar vart jag ska bo eftersom det inte fanns någon plats

på någon anstalt förrän i slutet av sommaren (det var cirka tre månader dit). Då sa assistenten så här: "Du får ta din legitimation och gå upp till kronobergshäktet och säga till dom att du vill bli insläppt." Men hör nu assistenten: Det går ju inte till på det viset, det vet jag eftersom jag har varit i kriminalvårdens regim i snart 30 år. Men hon stod på sig och hävdade motsatsen.

Så jag fick sticka svansen mellan benen och snällt packa ihop mina tillhörigheter och lämna därifrån. Jag var ledsen och besviken och undrade vart jag skulle ta vägen.

Men nu till det fina i kråksången. Jag fick nämligen flytta ihop med en kompis (som också jobbar på tidningen) i en åtta meter hög kåk som är placerad vid vattnet under Liljeholmsbron.

Konstnären som byggt det heter Viktor Marx. Huset är ca 3x3 meter brett men 8 meter högt. Med 3 sängplatser på höjden och 4 färger på utsidan; grönt, gult, rött och blått. Så jag kan inte må bättre! Däremot tycker jag synd om dom som ska bo kvar på det där falska stället Räcksta.

TIDNINGSFÖRSÄLJARE ANTE, 53  
DROTTNINGGATAN MED OMNEJD